

## Een bijbelstudie over de openbaring van de Antichrist als tegenstander van het doel van God met de mens en de schepping

*In het Nieuwe Testament van de bijbel worden wij als gelovigen met nadruk gewaarschuwd voor de persoon van de Antichrist, welke zich in de zo genoemde 'eindtijd' zal openbaren. Daarom acht ik het goed om vanuit bijbelse gegevens hier aandacht aan te (blijven) geven, omdat deze openbaring in nauwe relatie staat met de openbaring van Jezus Christus, naar wiens 'komst uit de hemelen' wij immers reikhalzend uitzien, zoals de zuchtende schepping dat doet t.a.v. de openbaring van de 'zonen Gods' als ware gemeente van Jezus Christus, welke haar zal bevrijden van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid (Rom.8: 19).*

*In de afgelopen jaren ben ik meerdere keren met dit onderwerp bezig geweest tijdens bijbelstudie- bijeenkomsten, waar ik het onderwerp behandelde.*

Ik wil beginnen met een paar kernvragen te stellen:

- **Wat zegt ons de bijbel over het gegeven van de Antichrist?**
- **Hoe stellen wij ons de Antichrist voor?**
- **Wat is een antichrist?**

Vooraf de apostel Johannes waarschuwde de gelovigen voor niet alleen een enkelvoudige persoon als komende Antichrist, maar hij spreekt ook over vele antichristen, die in de wereld uitgaan in gelijke tred met de openbaring van de ware 'Christus', de Heer Jezus met Zijn 'lichaam' van vele zonen Gods. Zij prediken de waarheid van het evangelie van Jezus Christus, dat de enige weg tot behoud is voor de verloren mens.

De rechtstreekse benaming *Antichrist* komt alleen maar voor in de brieven van Johannes. (1Joh.2:18,22; ; 4:3; 2Joh.:7). Ook hanteert Johannes de aanduiding '**valse profeet**' (1Joh.4:1-3).

Er zijn echter meerdere aanduidingen voor de Antichrist, welke ook de apostel Paulus hanteert, zoals:

- '**zoon des Verderfs**',
- '**mens der wetteloosheid/ zonde/ goddeloosheid/ ongerechtigheid** (\*),
- '**tegenstander**' (2Thess. 2),

(\* Met de aanduiding '**mens**' voor de Antichrist wordt net als bij de ware Christus zowel een enkelvoudige persoon bedoeld als wel een groep personen met dezelfde intenties. Daarom spreekt Johannes over zowel één antichrist als wel over 'vele antichristen' (1Joh.2:18).

Anti = tegen. Tegen de ware Christus dus, die door de enig ware God in de wereld is gebracht. Niet alleen tegen deze **Gezalfde** (Jezus de Christus) *als enkele persoon*, maar ook tegen **het gezalfd zijn**. dus tegen de gezalfden in het meervoud (zonen Gods). Gezalfden zijn diegenen, in wiens vlees (mens-zijn op aarde) de Geest van God niet alleen

- *is gekomen* ( éénmalige Geestesdoop) maar ook:
- *kómmende is* ( voortdurende vervulling met de heilige Geest), zoals de letterlijke vertaling is.

Jezus Christus is door de heilige Geest *kómmende* (o.t.t.) in vlees, d.w.z. in mensen van vlees en bloed, niet alleen gisteren, maar ook vandaag en morgen. Wanneer iemand gedoopt wordt in (de) heilige Geest, wordt deze ingevoegd in het 'lichaam' (gemeente) van de Heer Jezus. Dit lichaam wordt 'geboren' en komt tot zelfstandigheid vanuit het 'lichaam' van de 'moeder' (het Nieuwe Jeruzalem, Gal. 4).

Wanneer dit 'lichaam van Christus' volgroeid is, wordt het geopenbaard, zoals een kind vanuit de moederschoot geopenbaard wordt na een periode van verborgen ontwikkeling. We noemen dat in natuurlijk opzicht *geboorte*. In geestelijk opzicht spreekt de bijbel dan over de openbaring van de Heer in en met zijn heiligen.

Dit 'lichaam van Christus' (je kunt ook zeggen: dit **Christus - lichaam**) zal geopenbaard zijn tot heil (genezing/ herstel) van de zuchtende schepping, de mens voorop.

Op de openbaring van dit Christus- lichaam en niet zozeer op een onverwacht verschijnen van de Heer Jezus als individu, wacht niet alleen met smartelijk verlangen de bezielde en onbezielde schepping, maar ook wij als wedergeborenen, dus kinderen Gods, verwachten deze *openbaring of verschijning* al zuchtend vanwege de heersende verdrukkingen van de boze machten (Rom.8).

Alvorens het '*lichaam van de Heer Jezus*' zich openbaart, openbaart zich echter eerst de tegenhanger daarvan en dat is het '*lichaam van de Antichrist*'. De benaming 'Antichrist' komt alleen maar voor in de brieven van de apostel Johannes:

- 1Joh.2:18-22: - er zijn al *vele antichristen* en er komt nog een antichrist
  - zij zijn van ons uitgegaan, omdat ze niet van ons waren
  - de leugenaar die loochent, dat Jezus de Christus is, die is de antichrist.
- 1Joh.4:3: - iedere geest die Jezus niet belijdt....is de geest v. d. antichrist.
- 2Joh.:7: - *vele misleiders*, die de komst van Jezus Christus in het vlees niet belijden. Dit is de antichrist.

De openbaring van de antichrist heeft dus alles te maken met de openbaring van de ware Christus. Alvorens echter verder te gaan over de antichrist, eerst even wat nader over de vraag, wat de 'komst' van onze Heer Jezus precies inhoudt.

Het woord, wat in onze bekende vertalingen van het N.T. meerdere keren met **komst** wordt vertaald, wordt in de Griekse grondtekst in zes verschillende woorden weergegeven. Deze hebben elk een eigen betekenis:

- **parousia** (paremi) = **aanwezigheid** (Jak.5:7)
- **apokalupsis** (apocalupto) = **ontsluiering, openbaring** (1Petr.1:1)
- **epiphaneia** (faino) = **(ver)schijnen, aan het licht brengen**
  
- **phanero** = **duidelijk maken, merkbaar maken** (1Joh.3:2)
- **erchomai** = **de eigenlijke komst** (Op.1:7)
- **heko** = **het punt van aankomst** (Op.2:25)

Door het verkeerd interpreteren van deze begrippen, is er een heel andere gedachte gegroeid over het belangrijke feit, dat de Heer bezig is te komen of beter gezegd: bezig is zich te openbaren.

Voor ons is echter belangrijk, dat we **bewust deel hebben aan deze openbaring** en dit kan door een verkeerde interpretatie maar al te gemakkelijk worden veronachtzaamd.

Een voorbeeld vinden we in de gelijkenis van de **'tien maagden'** (Matth.25). Deze gelijkenis staat in één geheel met de zo genoemde **'rede over de laatste dingen'**, welke de Heer hield (Matth.24/25). Deze was op zich weer een vervolg op de **'rede tegen de schriftgeleerden en Farizeeën'** (Matth.23).

- Matth.24:3 De discipelen vroegen de Heer:
  - Wanneer zal e.e.a. geschieden en
  - wat is het teken van uw *komst* ? en
  - wat is het teken van de *voleinding der wereld*?

Voor komst staat hier het woord parousia = aanwezigheid, tegenwoordigheid.

De Heer geeft dan aan,

- dat er eerst een grote verdrukking over de hele wereld zal komen
- dat er vele misleiders zullen komen
- dat er sprake zal zijn van oorlogen en geruchten daarover
- dat we ons daarover echter niet verontrust moeten zijn
- dat er hongersnoden en aardbevingen zullen zijn
- dat dat nog maar het begin is
- dat we zullen worden overgeleverd en gedood
- dat we gehaat zullen worden door alle volken
- dat er velen ten val zullen komen

- dat er onderlinge haat en overlevering zal zijn
- dat er vele valse profeten zullen zijn
- dat de 'wetsverachting' toeneemt
- dat de liefde van de meesten zal verkillen
- dat wie echter zal blijven volharden in het geloof, zal behouden worden uit al deze ellende
- dat het evangelie van het Koninkrijk gepredikt zal worden in de hele wereld
- in vs 30 staat dan, dat dit teken verschijnen zal aan de hemel'.

Matth.24:27 ..de komst van de Zoon des mensen..  
 Daar staat ook *parousia* = aanwezigheid, tegenwoordigheid

1Cor.15:23 .. bij Zijn komst.  
 Daar staat ook *parousia* = aanwezigheid, tegenwoordigheid

1Thess.2:19; 3:13; 4:15; 5:23; 2Thess.2:1 .. bij Zijn komst  
 Daar staat ook *parousia* = aanwezigheid, tegenwoordigheid

Jak.5:7 ..geduld tot de komst des Heren  
 Daar staat ook *parousia* = aanwezigheid, tegenwoordigheid

2Petr.1:16 ..de kracht en de komst van Jezus Christus  
 Daar staat ook *parousia* = aanwezigheid, tegenwoordigheid

2Petr.3:4 ..spotters: waar blijft Zijn komst?  
 Daar staat ook *parousia* = aanwezigheid, tegenwoordigheid

2Petr.3:12 ..spoedende naar de dag Gods  
 Daar staat ook *parousia* = aanwezigheid, tegenwoordigheid

1Joh.2:28 ..niet beschaamd staan bij Zijn komst  
 Daar staat ook *parousia* = aanwezigheid, tegenwoordigheid

2Joh.:7 ..de komst van Jezus Chr. In het vlees..  
 Hier staat de vervoeging van het woord *erchomai* = eigenlijke komst, zoals ook in

Op.1:7 'Hij komt met de wolken' .

De komst van onze Heer, zoals in de bijbel weergegeven, betekent dus veel meer het komen of openbaar worden in de Zijnen, dan alleen Zijn eigen persoonlijke tegenwoordigheid. Onze verwachting moet daarom veel meer daarop gericht zijn, dat de Heer door zijn Geest in ons persoonlijk leven tot openbaring komt.

Maar aan de openbaring van de Heer in de Zijnen, dus de openbaring van Zijn lichaam als de ware en universele gemeente, gaat de openbaring van de Antichrist vooraf. Hier moeten wij ons dus voor hoeden en tegelijk ontdekken, hoe deze **tegenstander** zich bezig is te openbaren.

Als er staat dat de vele antichristen van ons uitgegaan zijn en dat nog steeds gebeurt, dan kunnen we bedenken, dat zij zich op subtiele wijze zullen voordoen als zijnde de juiste openbaring van God in de mens.

Ik denk zelf veel aan het fenomeen 'New Age', als ik aan de openbaring van de Antichrist denk. Hierin worden vele kenmerken van het ware christendom verweven met vele occulte godsdienstvormen. Dat de antichrist de grote misleider is zal blijken uit een subtiele vermenging van waarheid en leugen, waardoor velen misleid zullen worden en verstrikt raken in zijn net.

In de eindtijd komen (binnen de godsdienstige wereld) twee fenomenen tot openbaring: eensdeels de gemeente van Jezus Christus en gelijktijdig daarmee de gemeente van de Antichrist. Zoals echter de Heer in een gelijkenis vertelde, zullen aanvankelijk het ware en valse koren nauwelijks van elkaar zijn te onderscheiden.

Wij moeten rekening houden met een vijand, die overal waar het goede zaad van het Koninkrijk van God gezaaid wordt, daar zal trachten zijn onkruid overheen te zaaien, midden tussen het koren, als de mensen *'slapen'*, dus niet goed opletten (Matth.13: 24 e.v.). Niet voor niets worden we als gelovigen opgeroepen, vooral waakzaam te zijn, omdat we niet exact weten, wanneer de 'heer van het huis' terug komt om het zijne terug te vragen (Marc. 13: 33-37).

De *ware gemeente van de Heer* wordt wereldwijd door het **'Woord der waarheid'** toebereid tot volle openbaring door de vrijwillige vervulling met de **Geest der waarheid**, die van de Vader uitgaat en door de Zoon gezonden wordt tot de Zijnen (Joh.15: 26). Zoals eerder gezegd, verlangt de hele zuchtende schepping naar de openbaring van deze gemeente van vele **'zonen Gods'** (Rom.8).

De *valse gemeente* echter wordt eveneens wereldwijd toebereid door de subtiele 'schijnwaarheid', welke onderdeel is van de leugen, die door de duivel de wereld van de mens is binnengekomen. Ook deze gemeente komt tot volle openbaring door de dwangmatige vervulling met de *geest van Verderf* (= Dood).

Met deze occulte vervulling werkt de Antichristus als *'zoon van Verderf'*. Zijn 'zaad' betreft dan de antichristelijke 'gemeente' véle *'zonen van Verderf'* (= de Dood).

De geest van de Antichrist is het **'beest uit de (put van de) afgrond'** of **'het beest dat uit de zee opkomt'** en 'alle macht ontvangt van de grote draak, duivel en satan'. Het is de sterke geest uit het rijk der duisternis, die in de gedachtelijn van het koninkrijk der hemelen de tegenhanger is van de **heilige Geest van God**.

De Antichrist is dan het 'beest uit de aarde', welke al de macht van het 'beest uit de afgrond' voor diens ogen uitvoert (Op.9, 13).

Tussen deze tegengestelde geesten ontwikkelt zich in de hemelse gewesten (hemelen) een confrontatie en deze is op aarde merkbaar in een toenemende ontreddeing en spanning in en tussen de volken.

Waar enerzijds de Geest van de ware God uitgaat van de Vader en van de Zoon (Joh.15:26; Hand.2:33), zal anderzijds de genoemde duistere en afschrikwekkende geest vanuit de afgrond (ofwel het beheersgebied van de Dood) zich openlijk gaan manifesteren op aarde. De woorden '**afgrond**' en '**zee**' in Op.13 duiden op **het beheersgebied van de Dood** ofwel het **dodenrijk**, waar sinds de zondeval van de eerste (= natuurlijke) Adam alle niet wedergeboren mensen naar hun onsterfelijke innerlijk (geest en ziel) verblijven.

Niemand immers van de mensen, behalve onze Heer Jezus is sinds Adam vrij kunnen blijven van de claim van de Dood. Niemand kon voldoen aan de **Wet van God**, welke gericht is op het eeuwige doel van God met de mens, dat is de volkomenheid naar geest, ziel en lichaam.

De apostel Paulus zei het zo: '*Allen hebben gezondigd en zijn daardoor beroofd van de heerlijkheid Gods*' (Rom.3:23 P.C.- vertaling). Niemand heeft of kan de voor de mens bestemde heerlijkheid bereiken vanuit eigen vermogen, omdat niemand vanuit eigen kracht in staat is de claim van de Dood te ontvluchten. Tussen ieder mens en de 'Boom des levens' staan de cherubs met het vlammeende zwaard, waardoor de weg tot het doel en het daarbij horende eeuwige leven, geblokkeerd is (vgl Gen.3:22).

Er is maar één mogelijkheid voor de mens om van de 'Boom des levens' te kunnen eten en leven en dat is de exclusieve weg van God zelf accepteren. Van die weg hebben de ware vijanden van God en mens (de duivelen) niet geweten. Zij hebben een zekere kennis van de éénheid en rechtvaardigheid van God en zij sidderen hiervoor (Jak.2:19).

Velen, wellicht wij allen, hebben niet kunnen bevroeden, dat God **buiten Zijn eigen wet van geboden om** een weg tot behoud voor de mens zou openen. Een weg die gestoeld is op **genade!** Hoewel alle mensen gezondigd hebben (gelovig of ongelovig) en daarom de heerlijkheid van het ware mens-zijn derven, heeft het God vanuit volledig eigen motief behaagd de mens **om niet** te rechtvaardigen. Op basis van **GENADE!** (Rom.3:21).

God heeft sinds de verleiding van het eerste mensenpaar in de hof van Eden de zonde *laten geworden*, staat er (vs 25). Zoals de Landman in de gelijkenis zei tegen zijn knechten: '*laat onkruid en tarwe maar samen opgroeien. Niet te snel het onkruid er tussen uit trekken. Daarmee zou je ook het goede gewas kunnen beschadigen of te niet doen*'.

Pas in de door de Landman zelf bepaalde oogsttijd zal er een rechte scheiding plaats vinden tussen het ware gewas en het onkruid, in wat voor (godsdienstige) vorm dit zich ook laat zien. Een scheiding tussen echt en onecht, tussen waarheid en leugen, tussen zonde en gerechtigheid (Matth.13:24 e.v.).

Onze God heeft één Naam gesteld onder de ganse hemel, door welke elk mens moet zalig worden:

**'De behoudenis is in niemand anders, want er is onder de hemel geen andere Naam aan de mensen gegeven, waardoor wij moeten behouden worden (Hand.4:12).**

Zolang de mens niet wezenlijk door persoonlijk geloof in Jezus Christus vrij komt van de claim van de Dood, blijft deze onder de toorn van God liggen. De toorn van God rust niet op mensen, maar op de Dood en de duivel als handlanger daarvan.

Voor de mens geldt echter het evangelie van Jezus Christus.

'Laat je behouden uit dit verkeerde geslacht, zei Petrus op de Pinksterdag. Een (godsdienstig) geslacht dat altijd weerspanning is en zich verzet tegen de genade van God en dan nog wel op vermeende godsdienstige gronden.

Onze God heeft Zijn rechtvaardigheid getoond op een manier, die in geen mensenhart is opgekomen, laat staan in het denken van goede of boze engelen.

Laten daarom ook wij acht geven op zo'n grote genade, die onze God heeft betoond. Ook wij komen niet als vanzelfsprekend tot ons doel. Ook wij zullen aandacht moeten hebben voor hetgeen wij gehoord hebben en nog voortdurend horen, zodat we niet verloren gaan voor het doel van God. Niet aan engelen heeft God de toekomstige wereld onderworpen, maar aan ons als trouwe volgelingen van Jezus Christus.

Het is de engel van het verderf ofwel de Verderfengel, welke indertijd in Egypte de eerstgeborenen doodde. Het is de Dood zelf.

Daarom wordt de Antichrist of mens der zonde' ook **'zoon des (of ván) Verderf'** genoemd.

Aan deze geest geeft de Draak (duivel) al zijn *kracht*, zijn *troon* en *grote macht*, nadat hijzelf uit de hemel geworpen is, toen hij in grote woede het kind (de mannelijke zoon) van de vrouw najaagde tot voor de troon van God en het wilde verslinden (Op.12).

Het *'beest uit de afgrond'* is dus Verderf of Dood (persoonsaanduidingen) en wordt aangeduid als **'Apollyon'** of **Abaddon** (Op.9).

Het is de **'engel van de afgrond'**, welke het leger *sprinkhanen* aanvoert, dat uit de 'put van de afgrond' (dodenrijk) wordt opgeroepen (Op.13).

Om dit te bewerken, ontvangt de Antichrist als de *'uit de hemel gevallen ster'*, van zijn 'vader' (Dood) de 'sleutel van de put van de afgrond', zoals de Heer Jezus de sleutels van het 'koninkrijk der hemelen' uit handen van Zijn Vader heeft gekregen en aan Zijn discipelen geeft (Matth.16:19).

Het is de Doodsengel, welke zich in de tijd van het einde incorporeert in de persoon van de antichrist en dus ook in de vele antichristen, welke samen het 'lichaam' of de gemeente van de antichrist vormen.

Door de occulte grootmeesters onder deze 'zonen des Verderfs', wordt de 'put van de afgrond' geopend, zodat er angstwekkende 'sprinkhanen' uit kunnen komen en de mensen kunnen pijnigen en 'kaalvreten'. De Dood vervult door middel van zijn 'zoon' de mensen met zijn 'evangelie', hetgeen verderf en aftakeling in het mens-zijn betekent.

Juist de mogelijkheid van de vervulling van de verwachting van **zoonschap** wordt door vele godsdienstige mensen niet voor mogelijk gehouden vanwege de inspiratie van de '*leugenaar van den beginne*', de duivel.. Eén van de kenmerken van de/een Antichrist is de loochening van deze mogelijkheid. De Antichrist loochent dat de ware Christus woning maakt in de harten van mensen van vlees en bloed.

***Definitie: Loochenen is iets als onwaar en onmogelijk stellen, terwijl men innerlijk van het tegendeel overtuigd is.***

Wij echter kunnen en mogen zeggen: '*de Christus woont ook in mij*,' zoals er ook staat:

***'Indien iemand Mij liefheeft,  
zal hij/zij Mijn woord bewaren  
en Mijn Vader zal hem/haar liefhebben  
en Wij (de Vader en Ik) zullen tot hem/haar komen  
en bij hem/ haar wonen (Joh.14:23)***

Als je dit weet en belijdt, dan ben je gedoopt met de Geest van God de Vader en Jezus de Heer. De persoonlijke doop *in* en vervulling *met* de heilige Geest is van wezenlijk belang met betrekking tot het doel van God. En dat weet de duivel heel goed. Daarom verzet hij zich daar tot het uiterste tegen.

**Opzoeken: Ef. 3:14-19**

De apostel Paulus bad bewust voor de gelovigen tot de Vader van de Here Jezus de Christus, dat Hij zou geven, naar de rijkdom van Zijn heerlijkheid:

- dat zij met kracht gesterkt zouden worden in de inwendige mens, zodat door hun geloof de Christus in hun harten woning zou maken,
- zodat.....alle heiligen (de ware christenen) tesamen in staat zouden zijn te vatten de breedte, lengte, hoogte en diepte van de liefde van de Christus
- en vervuld zouden zijn/worden tot alle volheid Gods.



Als de Geest van God niet in je woont en je bent toch oprecht godsdienstig, dan sta je gelijk aan de oud -Testamentische gelovigen. Dan kun je zeggen: 'Immanuël, God mét ons', maar je zegt nog niet: God in mij. of 'Christus in mij/in u', dat is de hoop der heerlijkheid! (Col. 1:27 opzoeken!).

Er zijn zo nog vele Christus- belijders, welke wel *kind-van-God* zijn, maar nog niet *zoon-van-God*.

Dit laatste wordt eigenlijk voor onmogelijk gehouden, of hooguit voor na dit leven mogelijk geacht.

Daarom hebben veel bijbelvertalers deze tekst veranderd in: Christus *ónder* u! Het Griekse woordje *ev* kan zowel met in als met onder vertaald worden.

En juist uit dit soort verbogen interpretatie van het Woord van God en vooral van het evangelie van de ware Christus, wordt de inwerking van de leugenaar, de tegenstander van God en de mens, duidelijk. Dit is het kenmerk van (de) Antichristen, want hiermee wordt (bewust of onbewust) geloofend dat de ware Christus komende is *in* het vlees van mensen, die dat geloven.

Zodra je gaat belijden: God ín mij! Christus ín mij!, dan neem je je plaats in in de hemelse gewesten. Om daar met de ware God en de ware Christus mee te strijden tegen de boze geesten, die de uitwerking van het plan van onze God trachten tegen te houden.

Vooraf de zich vaak als een 'engel des lichts' voordoende geest, die eveneens woning tracht te maken in gelovigen, namelijk de *geest van de Antichrist = het beest uit de afgrond..*

Door de belijdenis van de vervulling met de Geest van God ga je jezelf identificeren in de hemelse gewesten. Dan claim je daar bewust de plaats, die je rechtens toekomt. Daar wil je dan op de juiste wijze heersen temidden van je vijanden, waartoe de Heer je oproept.

Dan zet je jezelf bewust aan de 'rechterhand Gods' en je bent één en al gewilligheid ten dage van de heerban (= oproep tot de strijd) (Ps 110:2,3).

Je neemt je gezag tot je en dat is het ergste, wat je vijand kan overkomen, want daarmee stel je jezelf bewust tegenover hem in de kracht van de heilige Geest. Daarom moet het je niet verbazen, dat zodra je je dit maar in je hart voorneemt, de strijd tegen je ontbrandt en maar al te vaak gaat deze strijd door lieve broeders/zusters heen.

Als je dit onderkent, ben je in staat om scheiding te maken tussen mens en macht en geen mensen aan te zien voor vijanden. Integendeel, je gaat dan juist

temeer bidden (= bezig zijn in de hemelse gewesten) voor die mensen, van wie je weet dat ze oprecht de Heer willen volgen, doch door wie je vijand kans ziet je te proberen van je doel af te brengen (vgl Petrus t.o.v. de Heer Jezus (Matth.16:22,23)).

Alleen al als je zegt, dat je in de hemel bent, dat wordt dit door vele lieve aardige, gelovige mensen niet begrepen en/of niet geaccepteerd. Men acht zich als 'christen' alleen bezig op aarde met alle plussen en minnen daarvan. En dat is ook de invloed van de geest van de Antichrist. Hij weet deksels goed, dat de overwinning behaald wordt in de hemelse gewesten.

Op dezelfde plaats, waar hij de *'eerste mens'* heeft verleid als 'leugenaar vanaf den beginne' (Gen.3), daar wordt hij verslagen door de *'laatste mens'* en dat tracht hij te keren, want hij siddert vanwege de door God zelf uitgesproken vervloeking over hem en zijn kornuiten (Gen.3:15). Hij weet dat de troon, waar hij graag op wilde zitten, beklommen wordt door de vele 'zonen Gods', tesamen met hun Heer, Jezus Christus. Door de 'gezalften van de Heer', dat is de nieuwe mens in Christus.

Ook dat is de werking van de Antichrist, waar getracht wordt om Jezus los te weken van de zijnen, door Hem tot God te verheffen in plaats van Hem als Mens te zien en te belijden en de Zijnen te beschouwen als 'maar' mensen.

Net zoals de Geest van God de mens tot christen maakt en allereerst de Heer Jezus tot Christus gemaakt heeft, zo zoekt de duivel een mens, welke hij kan vervullen met zijn leugen. En deze mens vindt hij in de Antichrist. Deze zal zijn (godsdiens)leugen alom als norm stellen en hij zal daar de wereldbeheersers volop bij inschakelen.

Een enkel voorbeeld, wat bij ons recent speelt. Binnenkort wordt als eerste land op aarde de wet in Nederland zo aangepast, dat per 1 jan. a.s. het homoseksuele huwelijk gelijke rechten heeft als het huwelijk tussen man en vrouw. Hiermee wordt een door God vanaf den beginne gestelde morele wet ontkracht en wee degene, die zich hiertegen verzet.

Daarom zegt 1Joh.2:22:

'Wie is de leugenaar, dan die loochent, dat Jezus de Christus is', de Gezalftde. Hij loochent, dat de mens in de hemel kan komen, want hij weet dat dit zijn ondergang betekent. Hij kan wel niet ontkennen, dat Jezus daar wel is gekomen, maar hoe heeft hij dat willen verhinderen. Hij kan dat feit niet meer loochenen, maar dan mogen er niet meer mensen bij komen. Dan moet Jezus maar alleen blijven. Zijn leugen klinkt dan: 'ja, Jezus was eigenlijk een bijzonder persoon; eigenlijk was het geen mens!'

Hij laat de mensen dan vroom zingen: 'Uit hoge hemel daalt Hij neer'. Hij was eigenlijk geen mens, maar God.

De Heer Jezus noemde zichzelf: 'zoon des mensen'. (80 keer in de evangelieën). Dat was Zijn eretitel. Daar ging Hij juist prat op! Mens te zijn, zoals God bedoelt. Jezus is geboren. Hij heeft een naam gekregen.

Bij de Vader was Hij als het 'Woord Gods'. Eerst in de gedachte van de Vader en daarna als Woord en dit werd vlees door geboorte uit Maria.

Jezus is geen vlees geworden. De Christus is geen vlees geworden. Die was er nog niet. Nee, het Woord, de gedachte Gods is vlees geworden. De mens, die God vanaf het begin voor ogen had.

De Antichrist ontkent, dat u en ik ooit dat niveau bereiken. En zo komt de Heer ver van ons af te staan.

Maar wij mogen zeggen met vrijmoedigheid: Jezus is mijn (oudste) broer! En dat kan niet als Hij God is. Je kunt niet zeggen: God is mijn broer.

***De aanduidingen 'zoon' en 'broer' zijn exclusief op de mens van toepassing!***

De apostel Johannes zei: *'wij zullen Hem gelijk zijn als Hij zal geopenbaard zijn'* (1Joh.3:2).

Hij blijft wel de eerste, maar daarom kunnen wij hem wel gelijk zijn. Wiskundig gezegd: ***gelijkvormig***,, zoals een kleine cirkel gelijkvormig is aan een grote cirkel. Wel gelijkvormig, maar niet concurrent aan elkaar. 'Het beeld van 'zoon' gelijkvormig" (Rom.8:29)..

De bedoeling van de duivel is vanaf den beginne, dat de dwaling blijft gehandhaafd, dat men als mens niet in staat is tot een bewuste wandel in de hemel, terwijl men lichamelijk nog volop functioneert op aarde.

In het O.T. komt de naam 'antichrist' niet voor. Omdat de mens toen nog niet in de hemel was. Maar wel in het N.T. , waar het evangelie van Jezus de Christus centraal staat. In het laatste der dagen valt de 'spade regen' en daartegen verzet zich de duivel op een felle wijze.

De Antichrist of de antichristen zijn mensen, die dwalingen leren, hetzij gewild of ongewild.

### **Waaruit bestaat een dwaling?**

Want wat de één dwaling noemt, noemt de ander rechtzinnig.

Als de één zegt: de erfzondeleer is een dwaling, dan zegt de ander: nee, jíj bent een valse profeet. Een strijd van welles en nietes.

Maar waarom is de erfzondeleer een dwaling?

Omdat die leer zegt, dat je tot de dood toe verbonden bent met het kwade. De Nederlandse geloofsbelijdenis, die door tal van kerken wordt onderschreven, zegt

zelfs, dat de wedergeboorte de zonde niet kan afwassen en daarom blijft de zonde de mens aankleven, zolang deze leeft. Het is een 'wortel van kwaad' en die wortel wordt er nooit uitgehaald. Je kunt er hooguit wat van bijkappen of afsnoeien, maar de wortel blijft aanwezig. Tot de dood toe en dus altijd zondaar.

Wie dit leert of vasthoudt, kan nooit in de hemelse gewesten komen en dus ook nooit ingezet worden ter bevrijding van de zuchtende schepping. Paulus zegt: zo gauw je in de geestelijke wereld (zeg maar: de hemelse gewesten) binnentreedt, zeg je: Jezus is Heer! Op aarde was Hij een vervloeking, maar in de hemel is Hij Heer! Daar zit Hij op de troon! In onze strijd tegen de boze geesten moeten we ons ware karakter tonen: Hier zijn wij, zonen van de levende God! Ons identificeren als gezalfden.

Vele leerstukken, die mensen hebben opgesteld en waar de massa zich aan moet houden, zijn 'leringen van boze geesten' en deze zijn er altijd op gericht, dat de mens niet opklimt in de hemel om daar zijn/haar plaats in te nemen.

Ps 2: 'Wat is de mens?' " Gij hebt hem bijna goddelijk gemaakt!  
Met eer en heerlijkheid gekroond. Boven de engelen verheven. Dus in de hemelse gewesten nog hoger dan de engelen!

Tot zover over de antichrist.

H. Hoefnagel