

**Want U bent erbij... altijd!**



**Heer, als ik angst tegenkom in mijn leven  
dan mag ik het noemen bij náám...**

**Ik mag het zien los van mijzelf,  
toevertrouwd aan U en gelovend:**

**“Jezus, U komt erbij met uw Wóórd  
want U heeft mij gehoord**

**toen ik riep tot U,**

**want álles... weet U immers van mij!**

**En als ik schuil bij U,  
maakt uw gróte liefde mij blij!”**

**Heer, want U bent erbij... áltijd  
ja óók, als het moeilijk is!**

**U gaat staan in mijn angst en zegt:**

**“Mijn geliefd kind wees niet báng**

**want Ik blijf jou altijd trouw!**

**Ik geef verlossing, diepe vréde**

**en blijdschap... aan jou!**

**Luister maar naar wat Ik zeg:**

**want Ik ben het Leven,**

**de Waarheid en... Ík ben de Weg!”**

**Hanny Laurita febr. '15**