

Uw Vaderhart geeft U mij...



**Uw Vaderhart wilt U mij geven
uw trouw, maar ook uw tróóst.
En als ik twijfel, al is 't maar éven...
wilt U mij zoveel liefde geven!
Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat
ja, zelfs ook in de nacht
omringt U mij met Goddelijk licht,
zodat mijn léven lacht!**

**Vol liefde knielt U voor mij neer
pakt dan mijn hand en zegt:
"Ik geef jou krácht en moed
én... heb mijn liefde in jou gelegd!
Kies elke dag steeds weer voor Mij
dan maak ik jou een mens...
die Ik tot ére brengen zal
want dát is.... wat Ik wens!"**

Hanny Laurita