

**U neemt mij mee...**



Heer, naar uw kámers leidt U mij,  
naar uw vertrekken van *hóóp!*

Koning van mijn hart,

U neemt mij mee

naar uw hemelsferen

van glorie en van héérlijkheid

en laat mij zien uw majesteit!

In uw vertrekken,

zie ik de schoonheid van uw luíster.

Want uw kamers

zijn gevuld met lícht...

er is geheel geen duister!

Heer, naar uw kámers leidt U mij,  
naar uw vertrekken van *gelóóf!*

In uw kamers van leven

wilt U mij uw líefde geven!

Daar in uw heiligdom, o Heer,

heelt U en mij en sterkt U mij,

laat Ú mij zien uw heerschappij!

Want overwónnen is de vijand

van angsten en van pijn.

't Is in uw binnenkamer dat U spreekt:

**“Mijn kind, geloof je...**

**dat Ik er áltijd voor jou zal zijn?”**

Hanny Laurita 25-10-'11

**(Hooglied 1:4)**