

U gaat mij drinken en weiden...



**Heer, gedrenkt bij de bronnen,
het water des levens...
mag ik mij verzadigen
met vólle gerechtigheid!**

**Dan gaat U mij drinken en weiden
Heer... dan gaat U mij leiden
door woestijnen heen,
naar uw héérlijkheid!**

**Steeds méér zal ik verzadigd zijn
met Goddelijk leven,
steeds méér... zie ik de schoonheid
van uw liefde, Heer!
Want U voert mij mee
op die weg van heiliging
daar, waar ik uw grootheid en liefde
aanbóddend... bezing!**

**Door de zalving die op mij rust
ben ik vol van aanbidding,
vol van lófprijzing en levenslust!
Want geen dorst zal er meer zijn,
geen traan is er meer nodig
in die lófprijzingswandel!
Totale bevrijding is er
genezing van zieken... en rúst!**

Hanny Laurita 10-02-'15