

Nooit genoeg!



**Nooit genoeg kan ik U dánken
nooit genoeg U prijzen, Heer!
In mijn aanbidding Ú verklanken
met muziek... U loven, Heer!**

**Nooit genoeg kan ik U éren
nooit genoeg U roemen, Heer!
Door uw hélingskracht in mij...
maakt U mij steeds meer vrij!**

**Het leven wordt steeds rijker
in relatie Heer... met Ú!
Uw liefdehart die mij doet knielen
in vol ontzág.. voor U!**

**De hemel raakt de aarde
als ik Ú aanbid, o Heer...
Ontmoet uw hart, mijn hárt
in de stilte... van uw hémelsfeer!**

Hanny Laurita 09-02-'15