

## Mijn liefde voor U!



Heer, mijn liefde wil ik geven  
en voor U wil ik er zijn.

Volkomen ingaan op uw wil,  
geheilgd in U zijn!

Door U ben ik geroepen Heer,  
door U... ben ik gekend!

'k Aanbid U,  
omdat U mij liefde schenkt!

Heer, mijn liefde wil ik geven  
en voor U wil ik er zijn.

Ik wil een plaats zijn waar U woont  
en waar U graag wilt zijn!

Uw ónvoorwaardelijke liefde  
die U heeft voor mij,  
die Goddelijke liefde  
maakt mij vrij!

Vol eerbied en vol ontzag,  
vol geloof in U...

mijn Schepper en Verlosser,  
U komt aanbidding toe!

Volkomen toegewijd  
geef ik mijn liefde aan U Heer.  
Vertrouwend in wat U belooft,  
geef ik U alle eer!

Hanny Laurita