

**Mijn lief mensenkind...**



**Mag Ik komen aan je deur  
en doe je Mij dan open?  
Wil je Mij ontmoeten  
en mag Ik dan naar binnenlopen?  
Laat mij ópstaan in jouw leven  
om jou mijn heerlijkheid te geven  
dan zal je in je diepste zijn,  
mijn zonlicht gaan beleven!  
Elke donkere plek  
zal dan verdwijnen  
als mijn lícht in jou gaat schijnen.  
Jouw eenzame strijd is dan voorbij,  
want Ik ben bij je...  
met mijn heerschappij!**

**Mijn lief mensenkind,  
open jij je deur  
voor mijn liefde voor jou?  
Dan kan ik je wonden genezen  
omdat ik zó van je hou!  
Je Trooster in pijn, jouw liefdevolle Váder  
wil Ik voor je zijn.  
Mijn genade is warm... en o, zo licht,  
mijn genade is vergeving en doet teniet  
wát de duivel ook heeft aangericht!  
Zo word jij omhoog getild  
door mijn liefde en mijn kracht  
en word je weer gekend als mens,  
die alles... in Mij vermag!**

**Hanny Laurita 04-07-'09**