

Mijn geestelijke ademhaling...



Het is mijn geestelijke ádemhaling
o God, om dagelijks tot U te bidden!
Want geen léven is er immers...
zonder contact met U!
Bidden tot U, mijn God,
mijn Schepper, mijn Vader...
is zo belangrijk, zo wáárdevol
want U komt mij náder
met vrede en liefde...
omgordt mij met draagkracht,
uw volle genade... en macht!

Het is mijn geestelijke ádemhaling
o God, om dagelijks tot U te bidden!
Want geen ware liefde is er immers...
zonder contact met U!
Hoe beter ik U leer kennen Vader,
hoe sterker ik in U word én
ik zeker mag weten...
dat U mij altijd en overal hoort!
Want temidden van elke situatie
mag ik uw luíster omarmen
spreekt U tot mij... met uw woord!

Daarom weet ik zeker,
dat er geen énkél probleem
te groot is... voor U!
Want U schuift uw hémel open
zodat ik weer zien kan... en hopen!
Het is mijn geestelijk ademhaling
o God, om dagelijks tot U te bidden!
Want als U bij me bent, Vader...
maken uw zegenwoorden mij vrij.
En dán, dan kan ik weer lopen,
leven, dánken... voor uw plan met mij!

Hanny Laurita 07-02-'15