

Mijn Godsrelatie...



Heer, intens verbonden met U
leert U mij elke dag
om in uw wereld te gaan leven.
'k Mag aan de mensen om mij heen
vanuit mijn Godsrelatie...
verlössing aan hun geven!
In U mag ik vol van wijsheid zijn
want Ú laat mij de mensen zien,
die in nood zijn en in pijn...

Dan gaat gerechtigheid mij vóór,
uw majesteit zal mij beschermen
en als ik U roep... geeft U gehoor,
zó zult U mij ontfermen!
U spreekt: "Mijn kind, hier bén Ik,
laat nu je licht maar schijnen.
Al lijkt de duisternis een muur,
het zal worden...
als het middaguur!"

Heer, intens verbonden met U
zult U mij voortdurend leiden.
U maakt mij sterk en krachtig,
verkwikt mij, óók in donkere tijden.
Door U mag ik een bron zijn
die altijd water geeft...
Dan zal wat dor is weer gaan groeien
en wat dood is ópenbloeien,
door U mijn God... die leeft!

Hanny Laurita 17-06-'09
(Jesaja 58: 6 t/m 12)