

Mag ik dan schuilen bij U?



Heer... als ik het moeilijk heb...
mag ik dan bij U schuilen?
En ook als ik verdrietig ben...
mag ik dan bij U huilen?
Troost U mij... als ik bij U ben,
droogt U mijn tranen, Heer?
En als ik in 'mijn nacht' verdwijn
wilt U dan schijnen met uw licht
mijn nacht doorbreken... met uw zicht!
Dan kom ik weer te vóórschijn
zoals ik eigenlijk hoor te zijn.
Door uw licht ga ik weer strálen
door uw liefde... ben ik vrij!

Heer... als ik mij eenzaam voel
en toch wéét dat U er bent...
mag ik dan bij U schuilen?
En ook als het zó donker is
en ik geen hand voor ogen zie
mag ik dan... bij U huilen?
Dan wil ik luisteren naar uw stem
van troost, van liefde en van zegen,
U geeft beloften voor mijn léven!
Dan kom ik weer te vóórschijn
zoals ik eigenlijk... hoor te zijn.
Door uw licht ga ik weer strálen
door uw liefde... ben ik vrij!