

Maar, ik had de liefde niet...



**Als liefde eens te koop zou zijn
hoeveel zouden we daarvan kopen?
De één met geld, natuurlijk meer
de ander bezint zich en keert weer...
Want liefde is niet zo goedkoop
je moet er flink voor sparen.
Dus als je rijk was kocht je veel
maar voor anderen duurde het...
wel járen.**

**Maar zouden we dan gelukkig zijn óf
misschien ook juist weer niet.
Want zo eerlijk verdeeld...
is die liefde óók weer niet!
Alles lijkt zo overbódig
als er toch geen liefde was.
Want echte liefde is bróódnodig
voor groot en klein, voor ieder mens
en... ieder ras!**

**Als liefde een cadeau kon zijn
voor iedereen met geld of zonder...
Voor iemand in een héél ver land
of dichtbij... dát is toch heel bijzonder?
Want God wil zijn liefde
aan een ieder méns graag geven.
Nee, een uitzondering maakt Hij niet
God wil jou vullen met zijn líefde...
voor heel jouw leven!**

**Het is voor niets, het is voor jou
God zegt: "Omdat Ik van je hou
geef Ik mijn ónvoorwaardelijke liefde!
Want mijn liefde draagt jou en beschermt,
mijn liefde maakt je zácht van binnen.
Mijn liefde geeft jou nieuwe hoop
om dan opnieuw... weer te beginnen!
Aan jou wil ik mijn líefde geven
wil jij Mij kennen... in jouw leven?"**

Hanny Laurita 12-08-'15