

Liefste Koning...



Liefste Koning, 'k wil U zeggen
dat ik zóveel van U hou.
Ook wil ik U zo graag danken
dat U mij steeds weer zegt...:
"Wat hóu Ik toch van jou!
Ik aanvaard je helemaal,
precies zoals je bent.
Want fouten mag je maken
en als je Mij goed kent...
doet mijn liefde jou ontwaken,
zal mijn vrede in je zijn.
Ik omring je, Ik ben bij je,
'k zie je twijfels en je pijn.
Ik bescherm je met mijn wezen
want mijn woning is in jou.
Nooit hoef jij meer íets te vrezen,
omdat Ik immers van je hou!"
...Liefste Koning, 'k wil U zeggen
dat ik U mijn líefde geef!
Daarom loof ik en aanbid U
omdat ik, o wonder, met U leef!
Uw zalving is zo goddelijk,
vol vreugde en vol kracht.
Uw majesteit en luister
doen wijken satans macht!
Liefste Koning, 'k wil U zeggen
dat ik zóveel van U hou.
Ook wil ik U zo graag danken
dat U mij steeds weer zegt...:
"Wat hóu Ik toch van jou!"

Hanny Laurita 14-05-'11