

Liefde is zijn wezen ...



Jezus, Hij die nieuwe moed geeft,
aan de mens
die geen hóóp meer heeft!
Jezus, Hij die doet herleven,
als Hij jou genezing
voor je ziel gaat geven.
Open je hart voor zijn eeuwige trouw
en als Hij tot je zegt...:
"Weet, mijn lief mensankind,
dat jij het bent, van wie Ik hou!
Ik geef je een nieuwe toekomst
en een nieuwe naam.
Dan kun je door mijn liefde en kracht
elke storm doorstaan.
Ik houd je vast, niets heb jij te vrezen
want líefde... is mijn wezen".

Jezus, Hij wil jou bevrijden
van afwijzing en van pijn.
Hij brengt je in Gods Vaderhart
waar jij herstellen mag
en weer méns mag zijn.
Dan zal zijn liefde jou omringen
en begin je als vanzelf... te zingen!
Hij kent jouw diepste gedachten,
wanneer je huilde, wanneer je lachte!
Want Hij ziet je tranen en verdriet
en weet wat jij zo nodig hebt,
geloof je Hem... al zie 'm niet?
Durf je je aan Hem te geven,
roep Hem dan vandáág nog aan.
Dan geeft Hij jou een heel nieuw leven
dat nooit ophoud te bestaan!

Hanny Laurita 10-01-'12