

Leven zonder masker...



**Zoveel leed en zoveel nood,
veel verdriet tot aan de dood.
Maskers die de mensen dragen
van altijd vrolijk, altijd flink
en van tijd tot tijd...
de stoere bink..
Maskers over dikke lagen
van vertwijfeling en pijn.
Misschien weten zij niet eens meer
wie zij zonder masker zijn...**

**Maar onder dat masker zit een mens...
bijna onzichtbaar, weggescholen,
met gevoel en met verlangen
in onzekerheid gevangen.
Een prachtig,
wonderlijk mooi mens(!)
met een hartstochtelijke wens
om gewoon... gelukkig te zijn.
Om niet te hoeven schuilen
achter een masker... van schijn.**

**Een mens, eigenlijk heel klein,
die wellicht niet eens weet
dat God hem liefheeft en hem nooit vergeet!
Hij staat met open armen, zegt:
"Laat Mij komen in je leven
dan kan ik jou mijn liefde geven.
Ik zal je troosten, met vréde vul ik jou!
Dan kan Ik zeggen, mijn lief mensenkind,
dat Ik onvoorwaardelijk
ook zónder masker... van je hou!"**

Hanny Laurita 12-06-'11