

Bijbelstudie gemeente 'de Bronwel' te Breda over
GELIJKVORMIGHEID AAN HET BEELD VAN GODS ZOON

les 5

Het eeuwig voornemen van God

De geest die God in de mens deed wonen, begeert Hij met *'jaloersheid'*, dus met een grote naijver vanwege het gestelde doel met de mens (Jak.4:5). Hijzelf wil als eeuwige Geest als het ware *'huwen'* met de menselijke geest, welke ook uit Hem is voortgekomen.

Dit doel van onze God betreft in feite niet slechts hier en daar een enkeling, maar de gehele mensheid is van oorsprong in Zijn plan besloten. Dat er uiteindelijk toch mensen zullen zijn, die dit doel niet bereiken, ligt niet aan God, alsof Deze slechts een deel van de mensheid voor deze bestemming heeft *'uitverkoren'*, maar is de verantwoordelijkheid van de mens zelf.

Van onze God geldt, dat Hij *álle* mensen liefheeft en wil dat *álle* behouden worden en tot erkenning van de waarheid komen (1Tim.2:4). Daartoe heeft God Zijn Zoon (de ware Mens, onze Heer Jezus) geopenbaard, eerst als Zijn eigen offer om de *'zonde van de gehele wereld'* weg te nemen en daardoor in Hem de voor mensen onverbreekelijke claim van de Dood heeft verbroken. Daarna heeft Hij deze Mens aan Zichzelf *'gelijkvormig'* gemaakt en Hem naast zich in Zijn *'troon'* gezet en *'alle macht in hemel en op aarde'* gegeven. Vervolgens heeft Hij de exclusieve *'weg'* geopend, waarlangs ieder mens door geloof en overgave in de onnoemelijke waarde van dit offer, eveneens in deze *'troon'* zou kunnen komen. Als dit herstelplan van onze God voltooid is, dan is het van oorsprong af bedoelde *'huwelijk van God met de mens'* een feit. De mens is dan niet meer *'bruid'*, maar *'vrouw van God'* en zal dit zijn tot in eeuwigheid. Wat uit deze eeuwige relatie tevoorschijn komt, is voor ons nog verborgen, maar het zal alles verre overtreffen.

Dat is de diepe waarde van het *"evangelie ván Jezus (de) Christus"*, waartoe wij allen geroepen zijn om, waar mogelijk, dit in ons eigen leven te laten zien.

Het doel van de Schepper met de mens en het eeuwig oordeel

De schepping van de mens is vanuit de Schepper gezien dus de invulling van een belangrijk doel. Ook de begrippen oordelen, sterven en opstanding hebben hierin een plaats en functie. De eeuwige, onzienlijke God heeft de mens bedoeld

om gestalte te geven aan Zijn onbegrensde en heilige openbaringsdrang. Het wezen mens staat als *'schaduwbeeld van de ware God'* (vgl Gen.1: 26,27) in het centrum van dit doel van de eeuwige God.

Onze God wil Zichzelf als eeuwige Geest openbaren door middel van het wezen 'mens' en terwille van de ontwikkeling van de mens naar dit verheven doel zijn alle dingen geschapen, de zienlijke en de onzienlijke (Col.1: 16-23).

Er is zelfs een ontelbare mensheid nodig om het wezen en de bedoeling van de eeuwige Schepper weer te geven. De in deze studie-serie genoemde *'eerste mens'* en *'laatste mens'* staan principieel niet los van elkaar. Om de van oorsprong bedoelde *'laatste mens'* voort te brengen is de *'eerste mens'* een noodzakelijk begin.

De *'eerste mens'* is een *'levende ziel'*, één geheel met de éérste, natuurlijke schepping als *natuurlijk* nageslacht van de *éérste Adam*. De *'laatste mens'* is het *geestelijk* nageslacht van de *'laatste Adam'*, onze Heer Jezus. Deze wordt de *'Eersteling'* van de *nieuwe schepping'* genoemd, aan wiens beeld wij gelijkvormig moeten worden (Rom.8: 29). De *'laatste mens'* wordt daarom door de apostel Paulus een *'levendmakende geest'* genoemd (1Cor.15: 45-49).

Tot hertoe de studie-serie over de 'gelijkvormigheid naar het beeld van Gods zoon'.

*'O diepte van rijkdom, van wijsheid en van kennis Gods,
hoe ondoorgroendelijk zijn Zijn beschikkingen,
hoe onnaspeurlijk zijn wegen.
Want wie heeft de zin des Heren gekend?
Of wie is Hem tot raadsman geweest?
Of wie heeft Hem eerst iets gegeven, waarvoor hij vergoeding ontvangen
moet?
Want uit Hem, dóór Hem en tót Hem zijn alle dingen!
Hem zij de heerlijkheid, tot in eeuwigheid!
Amen'.*

(Rom.11: 33-36).

Hessel Hoefnagel, vj 2012.

* *