

Serie Bijbelstudies V.E.Gemeente te Breda over
GELIJKVORMIGHEID AAN HET BEELD VAN GODS ZOON

Inleiding (15/01/12)

lezen: Col.3: 1-4

In enkele Bijbelstudies wil ik in een aantal keren met jullie de nadruk leggen op aspecten aangaande het volgen van onze Heer Jezus in onze tijd. Hij is geopenbaard als de eniggeboren *Zóón van God*, dus als *Mens* zoals God die van oorsprong af heeft bedoeld. De aanduiding 'Zoon' betreft altijd het wezen mens.

Er worden in de bijbelse context m.b.t. het plan van God drie onderscheiden wezens genoemd: **God**, **mens** en **engel**. Elk van deze drie wezens kan met enkele toepasselijke eigennamen worden aangeduid:

- 1^e het wezen **God** als Schepper van alle dingen, waaruit en waartoe alle dingen geschapen zijn, de zichtbare en de onzichtbare (Rom.11: 36).
- 2^e het door Hem geschapen wezen **Mens** als beelddrager van Zichzelf en als bedoelde beheerder over heel Zijn schepping (Gen.1: 26,27; Col.1: 15-20).
- 3^e het eveneens door God als eerst-geschapen wezen **engel** als dienende geest ten behoeve van God en mens (Hebr.1: 14).

De wezensnaam **God** is alleen van toepassing op de eeuwige Schepper van alle dingen ofwel van de hemelen en de aarde. **God** is de Enige en Eeuwige, de Alomtegenwoordige, de Almachtige, de Schepper van alle dingen, enz.. We lezen van Hem: *'Uit Hem, door Hem en tot Hem zijn alle dingen'* (Rom.11: 36; 1Cor.8: 6a; Hebr.1: 3, 2: 10a). Hij is de Alpha en de Omega (Op.1: 8), de Bron of oorsprong van alle licht en leven (Ps 36: 10; Jer.2: 13, 17: 13) en Hij is *enkel Geest* (Joh.4: 23,24).

Het wezen **mens** is geschapen door God met de ingeschapen mogelijkheid zich zelfstandig te vermeerderen (*conceptie en geboorte*). Toen de Schepper in de eeuwigheid sprak: *'Laat ons mensen maken naar ons beeld en als onze gelijkenis'* (Gen.1: 26), schiep Hij niet direct het wezen mens, zoals Hij dat in gedachten had. Hij schiep eerst de mens als *'levende ziel'*, zowel *man(nelijk)* als *vrouw(elijk)* en gebruikte daarvoor *'stof der aarde'*, dat zijn de elementen waaruit alle zichtbare dingen bestaan en zo ook het menselijk lichaam (*).

(*) Wie iets van scheikunde weet, kan dit begrijpen. Bij voorbeeld: water bestaat uit twee delen waterstof [(H)ydrogenium] en één deel zuurstof (O)xigenium, aangeduid als H₂O. Zo hebben alle stoffen een scheikundige formule en bestaat ook het natuurlijk lichaam van mens en dier een bepaalde samenstelling van scheikundige formules.

Aan dit lichaam van de mens gaf de Schepper een specifieke *levensgeest* of *levensadem* met kennis en ontwikkeling in de *natuurlijke wereld* (= de veelzijdige en veelsoortige verzameling van de *'stof der aarde'*) (Gen.2: 7), Als *'na-ijverig'* of *'jaloers'* God echter verlangt de Schepper de mens binnen het kader van Zijn plan te voltooien tot Zijn eigen goddelijk niveau' (Ex.20: 5; ; Jak.4: 5).

De mens die de Schepper van oorsprong in gedachten had zou naar Gods beeld en gelijkenis zijn op het niveau van een *'levendmakende geest'* met kennis van en ontwikkeling in de *gééstelijke wereld*, waarin God zelf woont. In de *'eerste mens'* verborg de Schepper als het ware Zijn geheim met betrekking tot deze 'ware mens'. In de *éérste mens* legde Hij de levenskiem, waaruit de *'nieuwe mens'* zou kunnen ontstaan.

In de *éérste* (natuurlijk georiënteerde) mens is sprake van de onderlinge band van het huwelijk tussen 'man en vrouw', maar in de oorspronkelijke bedoelde *laátste (nieuwe)* mens is geen sprake meer van man en vrouw, want 'ze zijn als *engelen in de hemel*', zoals onze Heer Jezus zei (lees Matth.22: 30; Luk.20: 34-36).

Toen in Hem als de van God gezondene in de zo genoemde '*volheid van de tijd*' (Gal.4: 4) het '*Woord van God*' vooreerst '*vlees en bloed*' werd, werd Hij daarmee de *Eérsteling van de nieuwe schepping* (Joh.1: 14; 1Cor.15: 23). Voor wie in Hem zouden geloven en met Hem zouden 'opstaan in dat nieuwe leven', zou vanuit de ingeschapen 'levenskiem' het ontwikkelingsproces in werking treden tot het bereiken van dezelfde heerlijkheid als '*nieuwe mens in Christus*' (2Cor.3: 15-18).

Het wezen '*engel*' duidt op de ontelbare, volmaakte hemelgeesten, welke vóóraf geschápen werden ten dienste van God en het nog te formeren wezen mens (Ps 104: 4; Hebr.1: 7,13,14).

De schepping van de mens zou de oorzaak kunnen zijn geweest van de rebellie in de engelenwereld tegen het voorgenomen plan van God met de mens. Zo werd in de periode vóór de schepping van de mens een deel van de engelenwereld tot onverbeterlijke *tegenstanders* van de Schepper en daarom *duivelen* genoemd (Jes.14; Ez.28). De overgrote meerderheid van de engelen-formaties echter verheugde zich enorm over het werk van de grote Schepper (Job 38: 7).

De rebellerende engelen kunnen vanwege hun rechtstreekse opstand tegen God niet op ontferming rekenen (Hebr.2: 16). De Overste van deze boze geesten wordt aangeduid als **Beëlzebul** of **Satan** (Beëlzebul = heer of overste van het huis; satan = tegenstander) (Marc.3: 22,23).

De mens wordt wel genoemd de '*kroon van Gods schepping*'. Ter wille van het voortbrengen van het wezen mens zijn alle andere dingen geschapen. In Zijn grote wijsheid heeft God het wezen *mens* dus niet net als de engelen tegelijk overeenkomstig haar toekomstige status als volmaakt hemels en aards wezen geschapen, maar eerst als '*levende ziel*', één geheel met de zichtbare wereld (vgl het begrip *kind* als begin van het volwaardig mens-zijn).

Vanuit de status als 'levende ziel' zou de mens volgens het doel van de Schepper naar het van oorsprong bedoelde goddelijk niveau van '*levendmakende geest*' moeten uitgroeien (vgl het begrip *zoon* als de aanvang van de volwassenheid). De door de Schepper bepaalde exclusieve ontwikkelingslijn, waardoor dit zou plaatsvinden, wordt het proces van '*wedergeboorte*' genoemd. In de bijbelse context hierover zijn de begrippen *sterven* van het oude en *opstanding* van het nieuwe leven kenmerkend.

In het centrum van deze studie staat de persoonlijke vraag:

Hoe kan ik gelijkvormig worden aan het beeld van 'zoon', zoals mijn goddelijke bestemming is als gelovige in Jezus Christus?

Ik hoop en bid dat de lessen van deze studie het verlangen in ieder van ons zal versterken om ons onverdeeld aan de Heer over te geven, zodat Hij het doel van de Schepper in ons kan bewerken en het '*beeld van God*' (het ware mens-zijn) in ons gezien zal worden. Dat we de heerlijkheid van de Heer zullen weerspiegelen doordat wij veranderen naar dat beeld als gevolg van de werking van Zijn heilige Geest.

Hessel Hoefnagel

* *

