

Leef je leven... met God!



**Soms als je eenzaam bent,
je omringt bent door het duister...**

**Soms als je verdríetig bent,
je ziet Gods schoonheid niet
en luister...**

Weet dan... dat God bij je is!

**Soms als je met vragen zit,
je komt er niet meer uit...
Je tobt de hele tijd maar door
neem dan een besluit!
Vertel aan Hém je zorgen
en wacht dan niet tot morgen.**

**Leef je leven maar met God
en houdt je aan Hem vast!
Dán ervaar je pas hoe groot Hij is,
je loskomt... van je last!
Leef je leven dag en nacht
met Gód... die op jou wacht!**

Hanny Laurita 20/10'13