

Laat Mij God zijn... in je leven!



**Open je hart mijn kind
zodat je mijn wóórden vindt.
Mijn woorden
die jou zullen voeren
in mijn heerlijkheid!
Mijn woorden
die jou laten binnengaan
in de hemelse dimensies...
van mijn bestaan!**

**Open je hart mijn kind
zodat je mijn líefde vindt.
Mijn liefde die eeuwig is
en dieper gaat,
die in de wereld... niet bestaat!
Het is mijn liefde
die jou ruimte geeft,
zodat je mijn kracht zal ervaren
als je met Mij leeft!**

**Open je hart mijn kind,
zodat je mijn woorden vindt
om ze te koesteren... in je hárt!
Laat het mijn woorden zijn
die jou leven bepalen.
Laat het mijn liefde zijn
die jou weer laat strálen
want vreugde, wil Ik je geven.
Laat Mij Gód zijn... in je leven!**

Hanny Laurita 7-10- '13