

Laat je niet verslaan!



**Laat je niet langer verslaan
door leugens van de vijand...
en laat je niet langer overheersen
door denkbeelden,
die jou zijn óggelegd!
Maar luister maar,
wat Jézus over jou zegt...**

**“Mijn kind, met een líefde
en een tederheid hou Ik van jou
en nóóit... zal dit veranderen!
Met een ontferming
die enkel te vinden is
in het hárt van de Vader,
zo kom Ik jou elke dag nader!”**

**“Want jij bent waardevoller
dan je ooit kunt bedenken!
Mijn kostbaar, dierbaar kind
aan jou... wil Ik mijn líefde schenken!
Laat je niet tegenhouden
en laat je niet verslaan...
maar leer mijn stém te verstaan!”**

**“Want het is de boze die wil...
dat jij zijn leugens gaat gelóven.
Het is de boze die alles
wat van Mij komt... wil roven!
Open je hart... voor de weg
die Ik sámen met jou wil gaan
én... laat je niet langer verslaan!”**

Hanny Laurita 04-04-‘14