

Laat je maar dragen door Mij...



Zó gekoesterd en geborgen  
geliefd en gekend door Hem,  
laat ik mij drágen door zijn liefde,  
laat ik mij leiden door zijn stem...  
"Want Heer, het licht van uw goedheid  
overdékt... mijn donkere nacht!  
En zo, bent U oneindig veel groter,  
dan ik telkens... had verwácht!"

Want ook vandaag wilt U mij leiden  
naar steeds díepere wateren,  
van uw grootheid en trouw!  
Ook vandaag wilt U mij zeggen:  
"Mijn oceáán van liefde mijn kind,  
is ook voor jóu!"  
Omarmd en gezegend door Mij  
zal Ik je dragen... maak Ík je vrij!

Ja, door bergen en dalen héén  
mijn kind... zal Ik jou dragen!  
Van strijd naar overwinning  
ben Ik bij je... álle dagen!  
Van diepte naar hoogte  
zélfs, in hevige droogte  
van worsteling en pijn...  
zal Ik je dragen en altijd bij je zijn!

Hanny Laurita 06-12-'14