

Laat je h art weer lachen!



**Kom, zoek mijn vreugde elke dag
zodat mijn licht kan schijnen
op je leven...**

en Ik je hart kan vullen met gel ch!

**Kom mijn kind, geniet van Mij
en wees niet bang.**

**Want Ik ben je Vader, Ik houd je vast
en zal je mijn heerlijkheid en kracht,
mijn grootheid en macht en bovendien,
zal Ik je mijn liefdehart laten zien!**

**Kom, zoek mijn luister en mijn hoop
en laat je h art weer lachen!
Zoek mij in het verborgene
dan zul je mijn troost en liefde vinden!**

**Zoek mij in de stilte van mijn 'zijn'
dan kan Ik Mij aan jou verbinden.**

**Zo kom je weer te voorschijn
als een k stbare zonnestraal.**

**Daarom ben jij, mijn kind uniek...
en heel speciaal!**

Hanny Laurita 17-03-'11