

Laat God... je stém toch horen...



Mijn kind... laat Mij je stém toch horen...

**Als jij Mij in vertrouwen neemt
mijn kind, kijk dan naar Mij!
Naar wat Ík je heb gegeven...
het zijn beloften voor je léven!
Laat Mij de emotie zien van je hart...
je diepste verlangen
om te leven met Mij.
Want hier ben Ik, mijn kind,
zo heel dichtbij!
Kom maar hóger in mijn stilte
om mijn stem... te verstaan.
Geef Mij de ruimte jou te zeggen
hoe groot mijn liefde is, mijn oceaán
van tederheid... voor jou.
Geef Mij de ruimte om te zeggen
hoeveel ik van je hóú!**

Vader... uw stém wil ik verstaan...

**In diepe stilte ben ik, Vader
want ik wil uw stém verstaan...
Uw leven wil ik, uw beloften,
nu... ja elke dág voortaan!
Wilt U mijn oren openen
want Ik wil horen wat U zegt...
Ik ken U al zolang, Heer
maar versta U soms nog slecht.
Aandachtig wil ik luisteren
naar wat Ú mij zegt o, Heer.
Vult U de ruimte met uw liefde,
uw stem en tederheid... steeds weer?
Heer, uw woorden wil ik horen
uw Géést leert mij verstaan.
Dan kan ik in uw Vaderarmen
in vertrouwen... verdergaan!**

Hanny Laurita 21-11-'13