

Kom eens bij Mij...



**“Ga eens zitten... mijn kind
en kom toch eens bij Mij!
Want Ik verláng naar jou
maar... verlang jij ook naar Mij?
Is jouw huis van binnen
een huis van gebed tot Mij?
Laat satan dit niet verhínderen
maar kom en voel je vrij...
om te komen tot Mij!”**

**“Want Ik ben jouw Váder
en je wéét toch...
dat Ik veel groter ben
dan wat jou zo verdrietig maakt
en jou diep van binnen... zo raakt?
Ga eens zitten... mijn kind
en kom toch eens bij Mij!
Dan kom je op mijn hoogte
én... maak Ik jou vrij!”**

**“Vrij van elke ontmoediging
vrij... van slavernij!
Vrij van elke veréénzaming,
vrij van satans heerschappij
vrij... zodat je kunt zingen van Mij!
Want op hemelse wijze
mag jij schitteren ook vandaag(!)
Laat mijn Geest jou leiden
ver weg... van elke hinderlaag!”**

Hanny Laurita 01-06-‘15