

Ja.... maar...



Twijfel niet, maar laat je leiden...

geef je zorgen toch aan Hem!

**Doe je 'ja-maar' wég en stel je open,
open... voor Gods woord en stem!**

**Dan kan Hij dichterbij jou komen,
mag God jouw hart van binnen zien?
Mag Hij jou aanraken met zijn liefde
en zijn woorden... bovendien?**

**Want woorden spreekt Hij van ópbouw,
woorden van troost en leven voor jou!
Durf jij God... dichtbij te laten komen,
dan kan Hij zijn liefde aan jou tonen!**

**En dan... zal jouw 'ja-maar' verdwijnen
want Gods zón is immers gaan schijnen
in je hart, je denken... en je leven!
God heeft jou lief, Hij wil jou vréde geven!**

Hanny Laurita 19-04-'15