

In Gods levensruimte!



**Heb je weinig ruimte
te genieten of te rusten...
Heb je weinig ruimte
om te leven... met God?
Heb je weinig ruimte
door de drukte van de dagen,
door je lásten steeds te dragen,
heb je weinig ruimte... voor Gód?**

**Maar door de onrust in je hart
ga je aan zijn roep voorbij.
Een roep naar jou: "Ik maak je vrij
van alle drukte, alle lasten...
als jij ze geeft aan Mij!
Dan kun je eindelijk geníeten,
weer ademen... om te leven
in die hémelse ruimte met Mij!"**

**"Mijn lief mensenkind
als jij je aan Mij tóevertrouwt,
je leven doordrenkt is van Mij...
Dan zal je gaan ontdékken:
in mijn vrede, mijn rust,
mijn lévensruimte ben jij vrij!
Het is daar, waar jouw herstel begint
en Ik de wonden... in je ziel verbind!"**