

Ik ben je Vader en Ik heb je lief!



**"Mijn geliefd kind, weet je...
dat Ik heel veel van je hou?
Onvoorwáárdelijk
is mijn liefde en zorg,
mijn trouw... áltijd voor jou!
Want hoe je ook bent
en wíe je bent
en wat je ook doet... Ik ben het
die jou altijd heb gekend!
Wat voor verleden jij ook hebt,
Ík ben jouw Vader en Ík heb je lief!
Wát de duivel ook heeft aangericht
weet dan, dat door mijn liefde voor jou,
jij zal worden óggericht!"**

**"Mijn geliefd kind, weet je...
dat Ik met duízend lieve woorden
aan jou mijn liefde wil verklaren
maar nog meer met mijn aanwezigheid
jou laten zien...
dat Ik jou áltijd zal bewaren!
Er is níemand in jouw leven
die dit evenaren kan
niemand, dan mijn Zoon Jezus,
die mijn plan voor de mensheid
volvóeren kan!
Want Ik zal de mens herstellen
Ik zal kétenen breken op elk terrein,
zodat ieder mens... weer méns kan zijn!"**

Hanny Laurita 05-07-'15