

## Houdt er dan niemand... van mij?



Met die gedachte loop je rónnd  
misschien niet elke dag...  
maar als er dan weer wat gebeurd  
vergáát jou weer de lach!  
Je bent zo vaak teleurgesteld  
in mensen om je heen...  
en daardoor voel je je gekwetst  
en soms óók... zo alleen...

Toch is er één, die jou goed kent  
één, die heel veel van je houdt  
en niet kíjkt... naar elke fout!  
Eén... die zijn leven gaf voor jou  
en zegt: **“Omdat Ik zoveel van je hou  
want jij... jij bent mijn grote wónder!**

**Geliefd en bemint door Mij  
ben jij voor mij... bijzonder!”**

Het is Jezus die tot jou spreekt  
want Jézus is zijn naam!  
De enige die jou leven geeft  
ook jóu... geeft Hij een nieuwe naam.  
Kijk dan niet meer achterom  
maar begin opnieuw met Hem!  
Jouw Helper en Vriend zal Hij áltijd zijn,  
jouw enige Trooster... in pijn!