

Gods gedachten... over jou! (Jer.: 29:11)



**“Weet je, mijn kind...
wat mijn gedáchten zijn over jou?
Weet je eigenlijk wel
dat Ik heel veel... van je hou?
Mijn gedachten over jou mijn kind,
zijn gedachten van vréde,
niet van onheil...
van leven... en niet van dood!
Mijn gedachten over jou
zijn gedachten van hóóp,
niet van verwoesting,
van zegen, niet van een vloek,
van gróei... en niet van neergang!
Al de dagen dat je leeft
ja zelfs... voor heel je leven lang!”**

**“De wereld is vol onrust
als de gólven van de zee,
als de stormen... van de oceaan!
Maar als jij met Mij leeft mijn kind,
kunnen we samen...
de hévigste stormen aan!
Blijf dan in Mij en kijk niet
naar de golven van de zee...
Pak dan mijn hand
en leef met Mij, ga met Mij méé!
Want in Mij is de plaats
van vrede en rust...
In Mij is de plaats van líefde,
overwinning, blijdschap én...
van levenslust!”**

Hanny Laurita 30-03-'15