

Gods aanraking...



“Ik neem jouw zorgen weg, zegt God
en zet ze óm... in vreugde!
Het ís niet zomaar een glimlach
maar een nieuwe, diepe vreugde!
Want de hoop die ík geef maakt blij...
en als jij vertrouwt op Mij
gaat jouw hart weer zingen...
van alle mooie zegeningen!”

“Te midden van de duisternis zie je
hoe Ik pijn verander... in vréugde!
Te midden van tránen van verdriet
laat Ik jou zien, hoeveel Ik van je hou!
Want alles laat Ik meewerken
ten goede mijn kind
en álles is immers mogelijk...
voor wie mijn liefde vindt! ”

En zo, laat God zich elke dag zien
omdat Hij een God is... die leeft!
Omdat Hij zijn mántel van liefde
om jou heen slaat elke dag
en Hij... jou vréde geeft!
De weg naar heling is begonnen
want liefdevol balsemt..
en geneest Hij jouw wonden!

Hanny Laurita 05-08-'15