

God koestert en bewaart...



**"Kom maar, zegt God heel liefdevol...
zal Ik jou koesteren en bewaren?
Zal Ik jou laten zien dat Ik van je hou,
vandaag, ja... álle jaren?
Zal Ik jou laten zien
dat Ik voor je zorg, ook in tijden
dat het moeilijk is?
En dat Ik jou, in die verbintenis
van liefde en trouw wil zeggen,
dat Ik óók in vreugde...
er zal zijn voor jou!"**

**" Kom maar, zegt God heel liefdevol...
Ik omhels je met mijn woorden
met mijn krácht... omgeef Ik jou!
Omdat Ik met mijn volmaakte,
oneíndige... onbeperkte
en ónbegrensde liefde
zo intens veel van je hou!
Ik koester en bewaar je
en te mídden van jouw strijd...
zal Ik je sterken en helen,
met mijn aanwézigheid!"**