

Elke dag opnieuw!



**Als je door het duister gaat
houd Ik jou stevig vást!
Ik ben jouw eeuw 'ge God
en draag... jouw zware last.
Kom in mijn rust, beleef
de kracht die Ík jou geef...
Dan zal jij élke dag opnieuw
ervaren... dat Ik leef!**

**Ik doe wat Ik beloofd heb
want Ik maak alles, álles nieuw!
Geen twijfel, angst of pijn...
zal er in jouw leven zijn.
Ik ga volkomen jou herstellen,
geniet van Mij, van wat Ik gééf!
Dan zal jij élke dag opnieuw
ervaren... dat Ik leef!**

**Ik ben je Vader en jij mijn kind
mijn óógappel, die Ik bemin...
Mijn armen om je heen geslagen,
zo koester Ik je, álle dagen.
Elk moment zal jij gaan zien
dat Ik aan jou mijn líefde geef!
Dan zal jij élke dag opnieuw
ervaren... dat Ik leef!**

Hanny Laurita 08-03-'10