

De weg... naar de toekomst!



**Mijn kind... vrijgekocht heb ik jou
van banden die jou onderdrukken,
vrijgekocht... omdat Ik van je hóu!**

**Vrijgekocht ben jij
van het opjagen van deze wereld,
vrij... als jij leeft met Mij!**

**Want vrij mag jij wandelen elke dag
in het stralende óchtendgloren!
Ja, wéggedaan heb ik jouw nacht,
jij bent opnieuw geboren!**

**En Ik... Ik wek de zón op in jouw leven
en heb jouw zonden... vergeven!**

**Genieten mag jij van het leven
mijn kind... wat Ík jou heb gegeven!**

**Want herstellen zal Ik jou,
genézen, in de diepten van je hart!
En dán... kun jij weer lachen en blij zijn
met Mij te leven... elke dag!**

Hanny Laurita 29-05-'15