

Bij Mij... ben jij veilig!



“En dan Vader...
leg ik mijn zórgen bij U neer.
Ze hebben zich opgestapeld
en worden óngemerkt steeds meer...
Ze ontmoedigen, breken af en putten uit...
't is net of de deur van uw heerlijke zégen
zich voor mij sluit!
Zorgen, ze vragen mijn aandacht
en beletten mij om te zien
uw heilrijke schoonheid en pracht!”

Het is sátan...
hij is immers de dief die wil stelen?
Hij is de vernietiger
die wil moorden en alles wil verstóren
want de vader van de aanklager
en leugen is hij!
Maar God Hij ziet het en zegt:
"Kóm mijn kind... bij Mij ben jij veilig!
Geef je zorgen toch aan Mij
want Ík maak jou daarvan vrij!”

“Vader, hier, hier zijn ze,
ik leg mijn zorgen bij U neer.
O God, vanaf nu,
vestig ik mijn aandacht alleen op U!
Vanaf nu, wil ik alleen U zien
en wat U mij elke dag weer geeft!
Dan zult U mij met uw luister omringen,
met uw majesteit en líefde
aan mij verbinden,
zodat ik in uw vrijheid leef!”

Hanny Laurita juni 2014