

Bewaar je hart en vergeef...



Misschien ben jij gekwetst,
gekwetst door wat mensen zeiden...
Je hebt pijn diep in je hart
want woorden kunnen zo snijden.
Misschien is het wel door christenen
waar je juist zoveel van had verwacht...
Je verlangd naar een stem, een woord...
dat alle pijn heelt en verzácht.
Misschien ben jij gekwetst
door je man, je vrouw, je kind,
je collega's... of je búren.
Je voelt je afgewezen
en je hebt het zwaar te verduren.
Er is eenzaamheid,
teleurstelling... en er is verdriet.
Er zijn wonden die niemand zíet...

Het heeft je vréde beroofd...
en je relatie met God verstoord.
Maar dan kniel je neer voor God
want je verlángt zo naar zijn woord.
"Vader.. zeg je, ik heb U gemist,
'k ben zó gekwetst en ik heb pijn
maar toch weet ik ook... dat U er bént
met uw liefdevolle 'zijn'!
"... Mijn kostbaar, geliefd kind...
zie je mijn uitgestrekte armen?
Zó welkom ben jij!
Kom bij Mij met je verdriet en je pijn,
met wonden... die geslagen zijn.
Leef mijn kind, in mijn genade,
bewaar je hart en vergééf
dan zal je mijn glorie zien, omdat Ik leef!

Hanny Laurita 09-12-'14