

Als je tranen op zijn...



Als je vrede... is verdwenen,
je tranen op zijn... door de pijn.
Er zóveel plannen zijn verstoord,
lijkt er geen enkel woord
wat jou kan troosten.
Als dromen zijn kapotgeslagen,
zijn er zóveel vragen...
Nee nooit, denk je,
zal het leven meer hetzelfde zijn.
Er is verdriet en pijn
en je roept het uit:
"God, waar bent U?
Want vervlógen is mijn hoop,
alles... is nu weg.
O, God ik wil zo graag
dat U spreekt... wat zegt... "

"Mijn geliefd kind, zegt God,
hier ben Ik, vlák naast je!
Zélfs, als je mijn aanwezigheid
niet ervaart,
houd Ik je dicht tegen Mij aan!
Zélfs, als jij het niet verwacht,
zal Ik mét je gaan!
Aarzel maar niet om te huilen
en schuil toch bij Mij!
Dan zal Ik je troosten
en er elk moment voor je zijn.
Vásthouden zal Ik je,
zelfs... als jij je niet meer
kunt vasthouden aan Mij!
Want ook als je tranen op zijn,
schuil altijd maar... bij Mij!"

Hanny Laurita 23-11-'13