

**Als je knielt voor Jezus...**



**Als je knielt voor Jezus,  
knielt Hij naast je neer.  
Dan geeft Hij zijn genáde  
zijn rust en ook zijn liefde..  
precies wat jij zo nodig hebt  
geeft Hij jou, keer op keer!  
Hij bemoedigt, Hij geeft kracht,  
Hij bewaart je dag en nacht....**

**Als je Jezus aanraakt,  
Hem aanraakt in 't geloof...  
Dan gaan de sluizen open  
van zijn oceaan van hóóp!  
Hij geeft óvervloedig zegen  
aan jou... zijn kostbaar kind!  
Want zijn rijkdom geeft Hij je,  
omdat Hij jou intens bemint!**

**Als je zijn liefde hebt ervaren,  
zijn volle heerlijkheid...  
Als jouw hart, zijn hart vindt,  
dan kun je liefhebben met de liefde  
waarmee jij wordt bemint.  
Dan krijg je ádem en ruimte  
en ben je vrij... om te leven...  
in zijn levenslicht!**

**Hanny Laurita 22-08-'10**