

Als ik Gód toch niet had!



In aanbidding en dank  
breng ik U alle eer...  
In aanbidding en dank  
denk ik telkens weer:  
Wat zou ik toch moeten  
als ik Ú... toch niet had  
want wat U mij geeft  
is mijn eeuwige schát!  
Heer, wat héb ik U nodig  
elke dag,  
daarom dank ik U  
dat ik met U leven mag!  
Het te begrijpen  
is mij te wonderbaar,  
té verheven, ik kan er niet bij.  
Want U zorgt als geen ander...  
altijd voor mij!

Heer, U doorgrond en kent mij  
ook als ik zit of als ik sta...  
Van heel ver weg  
verstaat U mijn gedachten  
en U weet ook, wanneer ik weer ga.  
Er is geen woord op mijn tong  
of Heer, U kent het volkomen.  
U laat uw grote líefde,  
in mij stromen.  
U omgeeft mij van achteren  
en van voren,  
Heer, U legt uw hand op mij!  
Het te begrijpen  
is mij te wonderbaar,  
té verheven, ik kan er niet bij.  
Want U zorgt als geen ander...  
altijd voor mij!

Hanny Laurita 22-11-'12  
(Psalm 139: 1-7)