

Als U mijn handen neemt...



Jezus, als U mijn handen neemt
en mij zó liefdevol zegt
dat U onvoorwaardelijk van mij houdt
en niet kijkt naar elke fout...
Dat U mij elke dag aanvaard
want álles... ben ik immers voor U waard!
Heer, dan heb ik één verlangen
mijn liefde ook aan Ú te geven,
want voor U wil ik leven
en mij volkomen aan U geven!
Heer, als U mijn hán den neemt
dan overstroomt U mij... met líefde!

Jezus, als U mijn handen neemt
dan geeft Ú mij het paradijs
en laat U mij uw wereld zien!
U richt voor mij een feestmaal aan
zo blij bent U met mijn bestaan,
want U geeft tróóst
verlossing, vrijheid, leven
en nog meer... wilt U mij geven!
En daarom heb ik één verlangen Heer
om meer bij Ú te zijn...
om meer met U te delen
mijn vreugde en soms mijn pijn...

Jezus, als U mijn hart beroert
en uw armen voor mij uitspreidt,
dan weet ik één ding zeker
Heer... nooit wil ik U kwijt!
Want als U mijn hart aanraakt
door uw liefde en uw 'zijn'...
zie ik uw hemelse zonneshijn
die mij doet ópstaan elke dag
en mij laat beseffen...
dat ik álles in U vermag!
Heer, als U mijn handen neemt
dan overstroomt U mij... met líefde!