

## **Ademloze verbazing....**



**Voor U kniel ik neer  
met ademloze verbazing...  
Heer, U bemoedigt, U vergeeft,  
U die mij leven, léven geeft!  
Want hoop geeft U, rivieren vol  
van liefde... vrede, altijd weer  
hoe meer ik U leer kénnen, Heer.  
U geeft mij zélfs een nieuwe naam,  
maakt mij uw erfgenaam!**

**Voor U kniel ik neer  
en met ademloze verbazing  
mag ik uw liefde zien,  
uw schatten aan mij toevertrouwd  
die U voor mij ontvouwt...  
Mijn ziel kan dan genezen  
als uw líefde... mij omgeeft.  
Nooit hoef ik maar íets te vrezen  
want U bent Heer! U leeft!**

**Voor U kniel ik neer  
en met ademloze verbazing  
zie ik uw heerlijkheid, Heer!  
Ik eer U om uw grootheid  
uw zorg, zó puur voor mij...  
'k Aanbid U om uw majesteit  
uw licht en luister, heel dichtbij...  
Daarom kniel ik voor U neer  
om U te danken en te prijzen, Heer!**

**Hanny Laurita 06-09-'11**