

Ademen in vrijheid!



"Naar jou, zegt God... zie ik óm!
Als jij Mij aanroept uit de díepte,
 huilend over al jouw leed...
Uitgeteld, rádeloos Mij aanroept:
"...Heer, 't lijkt of U mij vergéét!
 Ik zit met zoveel vragen, Heer
 en ik heb ik toch zoveel pijn..."
Maar dan zegt God heel liefdevol:
 "Mijn kind, mijn geliefde,
 mag Ik vandaag
ja zelfs nú... jouw Helper zijn?"

"Laat Mij jou liefdevol omármén,
laat Mij je tróósten... o mijn kind
 kom toch bij Mij in de stilte,
daar... waar jij mijn líefde vindt!
Dan veeg ik al jouw tranen weg
 en laat Ik je zien mijn trouw.
 Dan zal ik tot jou spréken
 omdat Ík... zo van je hou!
Lééf, adem in vrijheid mijn kind...
 er is een hemels leven,
voor wie mijn líefde vindt!"

Hanny Laurita 24-12'-14